

Themabrief

Bas en de herfst

Het thema waar we de komende weken aan gaan werken is: 'Bas en de herfst'

De herfst heeft zijn intrede gedaan! Het heeft al hard geregend en gewaaid. De aankomende weken gaan we praten, denken en knutselen over de herfst. We ontdekken samen met de kinderen wat er allemaal te zien is in de herfst. We gaan een herfst-voelbak maken. Iedereen mag blaadjes, kastanjes e.d. meenemen voor in de bak. We knutselen een mooie boom in herfstkleuren. En wat komt er allemaal uit de bomen gevallen? Heb je wel eens een paddenstoel gezien en hoe zag die eruit? Welke dieren zie je veel in de herfst? We praten over spinnen en het spinnenweb. De kinderen maken zelf ook een web met een spin erin! Kriebelt de spin zachtjes of hard? En hoe voelt een egeltje? We lezen een boek over regen en wind, want dat hoort ook bij de herfst. En wat trek je eigenlijk aan als het buiten regent?

Bij dit thema is het ook belangrijk om na te denken over wie de seizoenen gemaakt heeft. We genieten van Gods prachtige natuur en hoe de seizoenen in elkaar overlopen. Het is leuk als u met uw kind ook een mooie herfstwandeling in het bos maakt waar ze alles samen met u kunnen bekijken en benoemen.

Kortom...een leuk en boeiend thema waar we weer met veel plezier over gaan leren!

De woorden die in dit thema geleerd worden zijn:

de eikels	de boom
het blaadje	de wind
de kastanje	de regen
de spin	de paraplu
de eekhoorn	de laarzen
de paddenstoel	nat
het spinnenweb	koud
ritselen	zacht
klimmen	hard
naar beneden	de egel
het bos	de stekels

De volgende boekjes zijn erg leuk om te lezen en gebruiken wij bij het thema:

- De spin die het druk had | Eric Carle
- Dikkie Dik, herfstblaadjes | Jet Boeke
- Karel in de herfst | Liesbeth Slegers
- Anna en de herfst | Kathleen Amant

Dit zijn de liedjes die we zingen bij dit thema:

Herfst, herfst, wat heb je te koop

Herfst, herfst, wat heb je te koop
Honderdduizend bladeren op een hoop
Zakken vol met wind
Ja m'n kind
'k Weet niet of jij dat aardig vindt

De spin wiedewin

De spin wiedewin, de spin wiedewin
Die weeft een web, die weeft een web
De spin wiedewin, de spin wiedewin
Die vangt daar mugjes en vliegjes in

Op een grote paddenstoel

Op een grote paddenstoel
Rood met witte stippen
Zat kabouter Spillebeen
Heen en weer te wippen
Krak, zei de paddenstoel
Met een diepe zucht
En zijn beentjes vlogen
Hoepla in de lucht!

Maar kabouter Spillebeen
Ging toch door met wippen
Op die grote paddenstoel
Rood met witte stippen
Daar kwam Vader Langbaard aan
En die zei toen luid:
Moet dat stoeltje ook kapot?
Spillebeen, schei uit!

Hoor de wind eens waaien

Hoor de wind eens waaien
Hoei, hoei hoei
Zie de bomen zwaaien
Hoei, hoei, hoei Ga niet zo te keer, jij lastige meneer
Ik blijf lekker binnen, wat een lelijk weer!

Onder moeders paraplu

Onder moeders paraplu
Liepen eens twee kindjes,
Hanneke en Janneke
Dat waren dikke vrindjes.
En de klompjes gingen klik, klak, klik,
En de regen deed van tik, tak, tik,
Op moeders paraplu, op moeders paraplu
En de klompjes gingen klik, klak, klik,
En de regen deed van tik, tak, tik,
Op moeders paraplu, op moeders paraplu



Oefent u weer mee?

Hartelijke groeten, de leidsters

christelijke
peuterspeelzaal

DE TRIANGEL