

Themabrief

IK ben een Kunstenaar

Het thema waar we komende weken aan gaan werken is: IK ben een Kunstenaar

De komende weken gaan we weer werken aan een leuk nieuw thema!

Misschien ben jij wel eens naar een museum geweest.

Wat zie je daar allemaal?

Wat kon je daar doen? Bas heeft wat meegenomen. Een kunstwerk.

We kijken ernaar er praten erover. De kinderen gaan deze weken hun eigen kunstwerken maken.

We maken allerlei leuke werkjes zoals: een kunstwerk van je eigen naam,

een schilderspalet, een kunstwerk van stukjes foam door ijzerdraad.

We maken Elmer de olifant met allerlei verschillende kleuren.

De woorden die in dit thema geleerd worden zijn:

het museum

het schilderij

de lijst

de kunstenaar

het kunstwerk

de kleurpotloden

mengen

vormen

de cirkel

het vierkant

de driehoek

de schildersezel

het schilderspalet

de kwast

blauw, geel, rood,
groen, grijs

lievelingskleur

schilderen

De volgende boekjes zijn erg leuk om te lezen en gebruiken wij bij het thema:

- Nijntje in het museum | Dick Bruna
- Kleuren | Hervé Tulet
- Schaap maakt een schilderij | Judith Koppens
- Nijntje wordt kunstenaar | Dick Bruna
- Elmer | David Mc Kee

Dit zijn de liedjes die we zingen bij dit thema:

Kleuren, kleuren, allemaal Kleuren

Kleuren, kleuren, allemaal kleuren
rood, oranje, geel, groen, paars en blauw
God bedacht die prachtige kleuren
anders was alles zo grijs en grauw

Ra, ra, ra wie heeft de kwast

Ra, ra, ra, wie heeft de kwast
Die mooie kwast van goud
Hij is nog lang niet oud
Die mooie kwast van goud

Nijntje is een kunstenaar

Nijntje is een kunstenaar
Zij is nog lang niet klaar
Nijntje tekent Nijntje knipt
Nijntje bouwt
Nijntje verft
Nijntje plakt en Nijntje kleit
Wat is het toch een knappe meid
Nijntje is een kunstenaar
En zij is nog lang niet klaar

https://www.youtube.com/watch?v=R_7EILku98o

God is een kunstenaar

God is een kunstenaar,
een grote kunstenaar,
want wat Hij maakte
is zo wow-wow-wow-wow wonderbaar.
God is een kunstenaar,
een grote kunstenaar,
want wat Hij maakte
is zo wow, zo wonderbaar.

<https://www.youtube.com/watch?v=DPPBQRTzBQY>

Schildertje, heb je nog Kleuren

Schildertje, schildertje, heb je nog kleuren?
Maak maar iets mooi voor mijn muren en deuren.
Heb je oranje en heb je nog blauw?
Schildertje, schilder je kunstwerk maar gauw



Oefent u weer mee?
Hartelijke groeten, de leidsters.

Kijkt u ook eens op de website
www.peuterspeelzaaldetriangel.nl
voor foto's over het thema!

christelijke
peuterspeelzaal

DE TRIANGEL