



## Themabrief Bas en zijn familie

Het thema waar we komende weken aan gaan werken is:  
**“Bas en zijn familie”**

Het nieuwe thema is Bas en zijn familie. Voor alle kinderen een bekend onderwerp. We gaan met elkaar praten over het gezin. Wie hoort er bij jullie gezin?

**We hebben in dit thema een gezins/familiefoto van iedere peuter nodig. Wilt u deze de eerste dag na de vakantie meegeven? Vergeet u dit niet?! We maken er een mooi fotolijstje voor.**

We lezen met elkaar een boek over Kiki die met opa foto's ging bekijken. Ook bekijken we de praatplaat, spelen memorie en doen we een spelletje met een dobbelsteen om de hele familie bij elkaar te krijgen, terwijl we de stippen tellen en het cijfertje wat erbij hoort leren te herkennen.

We lezen voor het eten en drinken elke dag een verhaal uit de Bijbel over families.

Van het verhaal van Mozes in het biezenmandje maken we een mooi knutselwerkje.

Verder zingen, spelen, knutselen en lezen we veel meer dan we nu kunnen vertellen.

**Een aantal woorden die in dit thema geleerd worden zijn:**

de voornaam	papa
de achternaam	de foto
het gezin	klein
de familie	groot
de familiefoto	het vriendje
de fotolijst	opa
de baby	oma
de jongen	de visite
het meisje	ik
de broer	jij
de zus	wij
mama	

**De volgende boekjes zijn erg leuk om te lezen en gebruiken wij bij het thema:**

- Dat ben jij, Kiki | Amy Hest
- Bas past op opa | Dagmar Stam
- Bijbelverhaal Mozes in het biezenmandje



**Dit zijn de liedjes die we zingen bij dit thema:**

## **Jezus houdt van...**

*(In te vullen met: grote mensen, enz.)*

Jezus houdt van alle kleine kinderen,  
Jezus houdt van alle kleine kinderen,  
Jezus houdt van alle kleine kinderen,  
Alle kleine kinderen mogen komen.  
Een kleine, twee kleine,  
drie kleine kinderen,  
vier kleine, vijf kleine,  
zes kleine kinderen,  
zeven kleine, acht kleine,  
negen kleine kinderen,  
alle kleine kinderen mogen komen.

## **Klein, klein kindje**

Klein klein kindje, je leven loopt gevaar.  
Ik maak een biezen mandje, en morgen is het klaar.

Klein klein kindje, ik zet je tussen 't riet,  
misschien gebeurt een wonder, dat de prinses je ziet.

Klein klein kindje, als de prinses jou vindt,  
dan gaat je boot niet onder; je bent een koningskind.

## **Ben je groot?**

Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin?

God houdt van jou.

Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin?

God houdt van jou!



*Tot slot nog graag uw aandacht vragen voor de volgende punten:*

- *Wilt u de namen op de bekers en de bakjes doen?*
- *Wilt u gewone luiers/pampers meegeven? Zo kunnen wij uw peuter sneller en makkelijker verschonen.*
- *Wilt u de jas voor de tas aan de kapstok hangen?*
- *Kijkt u op de muur of op de tafel of er iets mee naar huis genomen mag worden.*

*Alvast bedankt!*

Oefent u weer mee?

Kijkt u ook eens op de website [www.peuterspeelzaaldetriangel.nl](http://www.peuterspeelzaaldetriangel.nl)  
voor foto's over het thema!