

De Triangel

Themabrief Bas in de winter

Het thema waar we komende weken aan gaan werken is: “Bas in de winter”

Wat is het lekker koud buiten! Heerlijk om zo te kunnen genieten van de seizoenen die God ons geeft. De komende weken gaan we werken, spelen, lezen en leren over het thema ‘Winter’.

We lezen over Kaatje, en over Anna in de winter. Ze gaan lekker buiten spelen en genieten van sneeuw en ijs. Als het kan, gaan wij ook vaak buiten spelen op de speelzaal. We kleden ons warm aan met handschoenen, mutsen en sjaals. Binnen hebben we het warm en ‘brand’ onze open haard.

We lezen ook van de avonturen van Dikkie Dik en van Bobbi. Dikkie Dik heeft winterbibbers en ontdekt de sneeuw. Ook boer Boris heeft de sneeuw ontdekt. Alles is wit! Boer Boris ontdekt dat ijs gevaarlijk kan zijn! Je moet wachten tot het ijs dik genoeg is om erop te schaatsen.

Misschien heeft u wel met uw kind geschaatst op de ijsbaan, of lekker buiten gespeeld. En wie weet komt er nog wel echte sneeuw! Geniet van het moois van Gods schepping.

De woorden die onder andere in dit thema geleerd worden zijn:

• koud	• de sneeuwpop
• warm	• de sneeuw
• muts	• de schaatsen
• sjaal	• bibberen
• de handschoenen	• buiten spelen
• schaatsen	• sleeën

De volgende boekjes zijn erg leuk om te lezen en gebruiken wij bij het thema:

- Dikkie Dik, winterkriebels | Jet Boeke
- Kaatje in de winter | Liesbet Slegers
- Nijntje in de sneeuw | Dick Bruna
- Anna en de winter | Kathleen Amant
- Boer Boris in de sneeuw | Ted van Lieshout en Philip Hopman

**Dit zijn de liedjes die we zingen
bij dit thema:**

Dag meneer de sneeuwman

Dag meneer de sneeuwman,
waar kom je vandaan?
Dag meneer de sneeuwman,
blijf maar staan!
Hier is een bezem, een stok en een hoed.
Dag meneer de sneeuwman,
het staat je goed!

Hoor de wind eens waaien

Hoor de wind eens waaien,
hoei, hoei, hoei
Zie de bomen zwaaien,
oei, oei, oei
Ga niet zo te keer
Jij lastige meneer
Ik blijf lekker binnen
Wat een lelijk weer

Pak je laarzen

Pak je laarzen, pak je jas
Moeder breit een wollen das
Loop maar in de regen
Loop maar in de wind
Klap maar in je handen, mijn lieve kind

Wiesje doe je wantjes aan

Wiesje doe je wantjes aan,
Je witte wollen wantjes.
Als je je wantjes niet aan wilt doen,
Dan krijg je koude handjes.



Oefent u weer mee?

Kijkt u ook eens op de website www.peuterspeelzaaldetriangel.nl
voor foto's over het thema!